

Anmeldelse:

To bevægelser - én tanke

Kampagnen mod Atomvåben og Vietnam-bevægelsen var med til at forandre opfattelsen af politik.

af Niels Frøhlich

To bevægelser, der står centralt i udviklingen af den danske venstrefløj og den forskydning af tyngdepunktet i dansk politik, som man i årene fra 60'erne til nu har set, er Kampagnen mod Atomvåben og Vietnam-bevægelsen. Disse to bevægelser er genstand for en undersøgelse af J. Nordentoft og S. Rasmussen udgivet i bogform.

Det karakteristiske for begge bevægelser var, at de samlede brede kredse om ét politisk emne for derefter, i løbet af deres udvikling, at sprede sig til mere overordnede emner. For Kampagnen mod Atomvåbens vedkommende var det angsten for atombomben, der gav næring til inddragelse af mere overordnede sikkerhedspolitiske spørgsmål, og for Vietnam-bevægelsens vedkommende var det udviklingen fra den moralske indignation over en grusom krig til en fundamental kritik af den herskende verdensorden, imperialismen.

Uden om det repræsentative system

Begge bevægelser blev modeller for senere udenomsparlamentariske græsrodsorganisationer som fredsbevægelsen og miljøbevægelsen, og var på den måde vigtige milepæle i den forandring af må-

den at opfatte politik på, der satte ind i begyndelsen af 60'erne: At politik ikke er forbeholdt partier og professionelle politikere, men at „almindelige“ mennesker med tilstrækkelig vilje og organisation kan påvirke den politiske proces i det stivnede borgerlige demokrati, og at de kan gøre det uden om det etablerede repræsentative system. For der er ingen tvivl om, at det var netop denne type organisationer, der gav hovedstødet til forandringerne i dansk sikkerheds- og udenrigspolitik, da den kolde krig begyndte at krakelere og i videre forstand til en forandring i den politiske kultur både her i landet, men også i resten af den vestlige industriverden.

I det store hele deler jeg forfatterens konklusioner, og den historiske gennemgang har den fornødne afstand til de mange gange uhyre bitre interne, indbildte eller reelle kampe i hvert fald Vietnam-bevægelsen. Bogen indbyder også til opfatte de forskellige fraktioner af bevægelserne som delelementer i en samlet vurdering og ikke som et valg mellem „korrekte linier“.

En detalje, der måske burde tilføjes til Vietnam-bevægelsens historie, er den

rolle Kejsergade-sagen spillede. Afsøringen af et landsomfattende net af lyttestationer blev fulgt af beslaglæggelse af de to tidsskrifter Politisk Revy og Vietnam-Solidaritet og anholdelse af aktivister.

Det fremgår af avisudklip fra denne tid, at der var planlagt omfattende arrestationer af venstreorienterede, men at disse arrestationer i sidste øjeblik blev aflyst. Således faldt et forsøg på at kompromittere Vietnam-bevægelsen som et skalkeskjul for øst-spionage til jorden. Var denne manøvre lykkedes, kunne den i værste fald have splittet og svækket bevægelsen i alvorlig grad.

En spændende fortsættelse kunne være en undersøgelse af bevægelsernes social-psykologiske aspekter, for vi spiste, sov og elskede sammen 24 timer i træk i de år.

„Kampagnen mod Atomvåben og Vietnam-bevægelsen 1960-72 - Dansk politik under forandring 1945-85“, Johs. Nordentoft og Søren H. Rasmussen. Odense Universitetsforlag. 183 s., ill., 238 kr.

Anmeldelsen har tidligere været bragt i Den Røde Tråd, 1. maj 1992.

VIETNAM-SOLIDARITET



**FNL
VIL
SEJRE**

20 december
9 år med FNL for Vietnams folk



**De undertrykte
og sultende
vil sejre!**

Den centrale billedtekst: Af: Thomas om: NUF, Søvej 18 o. g. II, 2400 København NV.

2.-5. juni International
Pinsemarch
Hillerød - Holte - København



Bekamp
den amerikanske imperialisme

**Solidaritet
Giro 1616**

Anmeldelse:

To bevægelser - én tanke

Kampagnen mod Atomvåben og Vietnam-bevægelsen var med til at forandre opfattelsen af politik.

af Niels Frøhlich

To bevægelser, der står centralt i udviklingen af den danske venstrefløj og den forskydning af tyngdepunktet i dansk politik, som man i årene fra 60erne til nu har set, er Kampagnen mod Atomvåben og Vietnam-bevægelsen. Disse to bevægelser er genstand for en undersøgelse af J. Nordentoft og S. Rasmussen udgivet i bogform.

Det karakteristiske for begge bevægelser var, at de samlede brede kredse om ét politisk emne for derefter, i løbet af deres udvikling, at sprede sig til mere overordnede emner. For Kampagnen mod Atomvåbens vedkommende var det angsten for atombomben, der gav næring til inddragelse af mere overordnede sikkerhedspolitiske spørgsmål, og for Vietnam-bevægelsens vedkommende var det udviklingen fra den moralske indignation over en grusom krig til en fundamental kritik af den herskende verdensorden, imperialismen.

Uden om det repræsentative system

Begge bevægelser blev modeller for senere udenomsparlamentariske græsrodsorganisationer som fredsbevægelsen og miljøbevægelsen, og var på den måde vigtige milepæle i den forandring af må-

den at opfatte politik på, der satte ind i begyndelsen af 60erne: At politik ikke er forbeholdt partier og professionelle politikere, men at „almindelige“ mennesker med tilstrækkelig vilje og organisation kan påvirke den politiske proces i det stivnede borgerlige demokrati, og at de kan gøre det uden om det etablerede repræsentative system. For der er ingen tvivl om, at det var netop denne type organisationer, der gav hovedstødet til forandringerne i dansk sikkerheds- og udenrigspolitik, da den kolde krig begyndte at krakelere og i videre forstand til en forandring i den politiske kultur både her i landet, men også i resten af den vestlige industriverden.

I det store hele deler jeg forfatterens konklusioner, og den historiske gennemgang har den fornødne afstand til de mange gange uhyre bitre interne, indbildte eller reelle kampe i hvert fald Vietnam-bevægelsen. Bogen indbyder også til opfatte de forskellige fraktioner af bevægelserne som delelementer i en samlet vurdering og ikke som et valg mellem „korrekte linier“.

En detalje, der måske burde tilføjes til Vietnam-bevægelsens historie, er den

rolle Kejsergade-sagen spillede. Afsøringen af et landsomfattende net af lyttestationer blev fulgt af beslaglæggelse af de to tidsskrifter Politisk Revy og Vietnam-Solidaritet og anholdelse af aktivister.

Det fremgår af avisudklip fra denne tid, at der var planlagt omfattende arrestationer af venstreorienterede, men at disse arrestationer i sidste øjeblik blev aflyst. Således faldt et forsøg på at kompromittere Vietnam-bevægelsen som et skalkeskjul for øst-spionage til jorden. Var denne manøvre lykkedes, kunne den i værste fald have splittet og svækket bevægelsen i alvorlig grad.

En spændende fortsættelse kunne være en undersøgelse af bevægelsernes social-psykologiske aspekter, for vi spiste, sov og elskede sammen 24 timer i træk i de år.

„Kampagnen mod Atomvåben og Vietnam-bevægelsen 1960-72 - Dansk politik under forandring 1945-85“, Johs. Nordentoft og Søren H. Rasmussen. Odense Universitetsforlag. 183 s., ill., 238 kr.

Anmeldelsen har tidligere været bragt i Den Røde Tråd, 1. maj 1992.

VIETNAM-SOLIDARITET



**FNL
VIL
SEJRE**

20 december
9 år med FNL for Vietnams folk



**De undertrykte
og sultende
vil sejre!**

Den antiimperialistiske Aktionskomité - NUF,
Svanevy 18 o.g. II, 7400 København NV.

2.-3. juni International
Pinsemarch
Hillerød - Holte - København



Bekræmp
den amerikanske imperialism

**Solidaritet
Giro 1616**

Anmeldelse:

To bevægelser - én tanke

Kampagnen mod Atomvåben og Vietnam-bevægelsen var med til at forandre opfattelsen af politik.

af Niels Frøhlich

To bevægelser, der står centralt i udviklingen af den danske venstrefløj og den forskydning af tyngdepunktet i dansk politik, som man i årene fra 60erne til nu har set, er Kampagnen mod Atomvåben og Vietnam-bevægelsen. Disse to bevægelser er genstand for en undersøgelse af J. Nordentoft og S. Rasmussen udgivet i bogform.

Det karakteristiske for begge bevægelser var, at de samlede brede kredse om ét politisk emne for derefter, i løbet af deres udvikling, at sprede sig til mere overordnede emner. For Kampagnen mod Atomvåbens vedkommende var det angsten for atombomben, der gav næring til inddragelse af mere overordnede sikkerhedspolitiske spørgsmål, og for Vietnam-bevægelsens vedkommende var det udviklingen fra den moralske indignation over en grusom krig til en fundamental kritik af den herskende verdensorden, imperialismen.

Uden om det repræsentative system

Begge bevægelser blev modeller for senere udenomsparlamentariske græsrodsorganisationer som fredsbevægelsen og miljøbevægelsen, og var på den måde vigtige milepæle i den forandring af må-

den at opfatte politik på, der satte ind i begyndelsen af 60erne: At politik ikke er forbeholdt partier og professionelle politikere, men at „almindelige“ mennesker med tilstrækkelig vilje og organisation kan påvirke den politiske proces i det stivnede borgerlige demokrati, og at de kan gøre det uden om det etablerede repræsentative system. For der er ingen tvivl om, at det var netop denne type organisationer, der gav hovedstødet til forandringerne i dansk sikkerheds- og udenrigspolitik, da den kolde krig begyndte at krakelere og i videre forstand til en forandring i den politiske kultur både her i landet, men også i den vestlige industriverden.

I det store hele deler jeg forfatterens konklusioner, og den historiske gennemgang har den fornødne afstand til de mange gange uhyre bitre interne, indbildte eller reelle kampe i hvert fald Vietnam-bevægelsen. Bogen indbyder også til opfatte de forskellige fraktioner af bevægelserne som delelementer i en samlet vurdering og ikke som et valg mellem „korrekte linier“.

En detalje, der måske burde tilføjes til Vietnam-bevægelsens historie, er den

rolle Kejsergade-sagen spillede. Afsløringen af et landsomfattende net af lyttestationer blev fulgt af beslaglæggelse af de to tidsskrifter Politisk Revy og Vietnam-Solidaritet og anholdelse af aktivister.

Det fremgår af avisudklip fra denne tid, at der var planlagt omfattende arrestationer af venstreorienterede, men at disse arrestationer i sidste øjeblik blev aflyst. Således faldt et forsøg på at kompromittere Vietnam-bevægelsen som et skalkeskjul for øst-spionage til jorden. Var denne manøvre lykkedes, kunne den i værste fald have splittet og svækket bevægelsen i alvorlig grad.

En spændende fortsættelse kunne være en undersøgelse af bevægelsernes social-psykologiske aspekter, for vi spiste, sov og elskede sammen 24 timer i træk i de år.

„Kampagnen mod Atomvåben og Vietnam-bevægelsen 1960-72 - Dansk politik under forandring 1945-85“, Johs. Nordentoft og Søren H. Rasmussen. Odense Universitetsforlag. 183 s., ill., 238 kr.

Anmeldelsen har tidligere været bragt i Den Røde Tråd, 1. maj 1992.

VIETNAM-SOLIDARITET



FNL
VIL
SEJRE

20. december
9 år med FNL for Vietnams folk



Den antiimperialistiske Aktionskomité, A.I.F.,
Svaner, 16 o. s. II, 7400 København NV.

De undertrykte
og sultende
vil sejre!

Solidaritet
Giro 1616

2.-3. juni International
Pinsemarch
Hillerød - Holte - København



Bekæmp
den amerikanske imperialism